



Nieuwsbrief 12 12 | 2011

King David Schoolfonds

kingdavidfund@gmail.com

Bankrekening 4873240 van Stichting Rwanda
Solidair te Wageningen o.v.v. 'schoolfonds'.

Redactie: Hans Brandwacht, JanWillem Andriessen
en Hans Bronswijk

Vormgeving: GAW ontwerp & communicatie
Reacties/aanmeldingen via kingdavidfund@gmail.com

Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Rotary voor Rwanda

De Rotary Club Wageningen gaat zich een jaar inzetten voor de kinderen van het King David Schoolfonds. Ze doen dat door voor vijf schoolfondskinderen - Sharipha, William, Esther, Mubarak en Betty - de universitaire studie voor hun rekening te nemen. Streefopbrengst van de acties: 15000 euro. We vragen aan voorzitter Jan Weevers waarom de Rotary Club Wageningen het King David Schoolfonds gaat steunen. Jan: "Wij vinden dit een initiatief waarbij de Rotary Club Wageningen met relatief weinig middelen een duurzame toekomst kan schenken aan een aantal kinderen in Rwanda die dat heel erg verdienen en die dat zonder hulp nooit zouden redden. Voor ons is het verder belangrijk dat het Schoolfonds een initiatief is dat midden in de Wageningse samenleving staat, met zijn wortels in Pantarijn. Dat leerlingen van Pantarijn enkele weken tot enkele maanden op die arme school in Rwanda doorbrengen, is voor hen een onvoorstelbare ervaring die hun leven zal verrijken." Wat voor acties gaan jullie voeren? Jan: "De opbrengst van de Rotary on Wheels in september was al voor Rwanda. We organiseren de komende maanden onder andere een kerstmarkt, we verkopen Schoolfonds kerstzegels en kerstkaarten, bieden een hele mooie oude jenever aan, en we fietsen met een groot aantal clubleden in 2012 de Jan Jansen Classic fietstocht van 150 km om sponsorgelden binnen te halen. Al met al te veel om op te noemen." Dus die €15.000 gaan er zeker komen? "Daar twijfel ik niet aan. Onze Rotary Club gaat dat voor elkaar krijgen". Een paar acties op een rij: De kerstmarkt van de Rotary is 10 december op de Beatrixlaan 21 in Wageningen, van 11 tot 17 uur. Verder is de Rotary present op de Wageningse kerstmarkt in de binnenstad op 17 en 18 december. Als u de acties voor Rwanda wilt sponsoren, bijvoorbeeld met uw bedrijfsnaam op het shirt van de wiewerploeg, kunt u een email sturen naar info@rotarywageningen.nl. De speciale kerstzegels en -kaarten van het King David Schoolfonds zijn o.a. te koop bij koffiewinkel Columbus en de oude jenever is helaas (of gelukkig?) al uitverkocht. (Bij de foto: William, één van de vijf leerlingen die door de Rotary Club Wageningen worden gesponsord.)

HANS BRONSWIJK

Eindexamens op King David voorbij

In november vonden in Rwanda weer de nationale eindexamens plaats. Vijf schoolfondsleders - Esther, Kevin, Mubarak, Phiona en Eric - deden eindexamen. Er volgen spannende maanden want pas in februari volgt de uitslag. De leerlingen kunnen nog niet met vakantie want eerst wacht nog het beruchte drie weken durende "Igando-kamp". Igando is verplicht voor alle studenten in Rwanda. Het is een soort semimilitair trainingskamp met zware fysieke training, lezingen en culturele activiteiten. Doel is het creëren van eenheid in Rwanda en het uitbannen van genocide-ideologie.

En verder....

Tijdens de Bergrace by Night op vrijdag 4 november liepen ruim 100 gesponsorde Pantarijnleerlingen mee voor het King David Schoolfonds. Met prachtig resultaat: een opbrengst van ruim 2200 euro. Onze nieuwe website is gereed: <http://www.stichting-rwandasolidair.nl/>. In februari 2012 vertrekken Mara van Welie en Pjotr Postma voor enkele maanden naar de King David Academy, o.a. om daar te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor koken op biogas en om het computerlokaal te beheren.

Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen in Rwanda die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Ook helpt het fonds sommigen van hen bij hun vervolgonderwijs. Het gaat om leerlingen en ex-leerlingen van de King David Academy (KDA) in Kigali, de hoofdstad. Wij hebben een band met deze school en haar leerlingen opgebouwd omdat we er in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. De leerlingen die we steunen komen uit de armste lagen van de bevolking, veel van hen zijn wees (door de genocide van 1994 of andere oorzaken). Ze zijn talentvol en zeer gemotiveerd, staan vaak alleen in het leven, en hebben een levenskracht die ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?

100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. In 2011 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 39 King David leerlingen en ex-leerlingen. Hun namen vindt u in deze nieuwsbrief. De kosten daarvan bedragen ongeveer 20.000 euro per jaar.



De King David Academy

De King David Academy ligt in een oostelijke buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. We hebben ervaren dat de KDA een goede school is met een gedreven directrice/oprichtster, Annette Mutamuriza, een aantal enthousiaste leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ca. 1000 leerlingen, afkomstig uit de armste lagen van de bevolking. Het schooljaar loopt van januari t/m november. Er zijn 1e t/m 6e klassen. Iedereen is intern, de leerlingen eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

Hoe kunt u meedoen?

Het schoolgeld op de King David Academy bedraagt (in 2011) ca. 500 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. Deelnemers aan het Schoolfonds maken elke maand 40 euro per maand (=1 kind), of een veelvoud of deel daarvan over naar giro 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o.v.v. "Schoolfonds". U kunt elk moment instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Donateurs doen mee t/m december. Indien iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat hij/zij dat uiterlijk in november weten. Alle bedragen die gestort worden komen volledig ten goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief, elk jaar een financiële verantwoording. Naast maandelijkse giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom. Als goede-doel-cadeau bij een feest? Als actie van de Lions, Rotary of andere service-club? Of gewoon als u het kunt missen.

Hoe gaat het nu met.....Joan?

In deze rubriek vragen we een aantal ex-KDA leerlingen die met hulp van het Schoolfonds hun middelbare school konden afmaken hoe het nu met hen gaat.



Ik ben Tumukunde Joan. Ik woon sinds een jaar in New York waar ik verpleegkunde studeer op het BMCC college, midden in Manhattan. Maar daarover later meer.

Mijn vader stierf in 1994 als soldaat in het bevrijdingsleger van Kagame. Ik groeide op met mijn moeder en oudere zus. Het leven was zwaar. Schoolgeld was altijd een groot probleem en ik leefde met de voortdurende dreiging van school te moeten. Maar toen werd ik opgenomen in het King David Schoolfonds en kon ik eindexamen doen op KDA. Maar eerlijk gezegd vroeg ik me wel steeds af hoe het verder moest ná mijn examen; hoe kon ik ooit naar de universiteit?

Ik slaagde in 2009 met goede cijfers, maar was niet goed genoeg voor een studiebeurs van de overheid. Ik probeerde op allerlei manieren een beurs te regelen. Op een dag ontmoette ik in onze kerk een blanke familie van een kerkgenootschap in Amerika, die Rwandese meisjes wilde helpen met een studie in Amerika. Ze waren twee maanden in Rwanda en konden drie meisjes uitkiezen. Ik kreeg samen met vele anderen een interview en werd geselecteerd. Ze betaalden onze reis, regelden een gastgezin en een universiteit en nog veel meer. Het was vreselijk om het allerbelangrijkste in mijn leven, mijn moeder, achter te moeten laten maar ik had geen keus. Ik ging naar Amerika en begon met een studie verpleegkunde. Gelukkig werd ik opgevangen door een lieve Amerikaanse familie die heel goed voor me was, waardoor ik me makkelijker aan mijn nieuwe situatie kon aanpassen. Maar de winter was wel een enorme uitdaging. Ook het eten was totaal anders dan ik gewend was. En natuurlijk miste ik mijn moeder heel erg, maar ondertussen ben ik er aan gewend zonder haar te leven. Na een paar maanden ontmoette ik een nicht die me vroeg bij haar in New York te komen wonen. We konden onmiddellijk goed met elkaar opschieten en zo verhuisde ik en kwam ik op BMCC in Manhattan terecht. BMCC heeft ruim 30.000 studenten met 150 verschillende nationaliteiten. Het onderwijs is hier heel anders dan in Rwanda. In Rwanda krijg je alleen maar theoretische lessen; hier is ook heel veel praktijk. En verder is het een groot verschil dat ik hier de leraren kan verstaan omdat ze goed Engels spreken. Ik kan het allemaal wel goed aan en het is leuk. Maar King David zal altijd mijn thuis blijven omdat daar mijn vrienden leven.

Ik hoop dat ik iedereen die me geholpen heeft trots kan maken door mijn studie met goed gevolg af te ronden. Ik weet nog niet of ik voorgoed hier wil blijven of naar Rwanda terug wil. Het ligt er aan waar ik een baan kan vinden. Op de foto zien jullie mij (rechts) op mijn 21e verjaardag in november 2011, samen met José van ons 2008 project. Ook zij studeert nu in Amerika.

De jongeren die we steunen



Kagabo Matthew



James Karemera



Eric Bazymia



Kevin Gisa



Mbabazi Phiona



Rwiririza William



Kagwisaje Sam



Mugwere Henry



Benjamin Kalimba



Muhoza Anne Mary



Mukabitege Angel



Alyampa Mubarak



Selma Peter



Nzaramba Samuel



Godfrey Murrigande



Denise Ishimwe



Delphine Ishimwe



Peace Mutoni



Nampwera Moses

**Studenten
National
University
Rwanda,
Butare**

**Leerlingen
King David
Academy**



Yvonne Mugabekazi



Narubega Sharifa



Atukunda Esther



Nkwihoreze Kellen



**Studenten
Polytechnic
University,
Nyagatare**



Moses Tumwine



Umutesi Germaine



Godfrey Kalisa



Kesande Maclean



Mbangukira Andrew

Tutors KDA

**Studenten School
of Finance and
Banking, Kigali**



Karegeya Dominique



Murekatete Tonah Vedette



Muyoboke Phibi



Muriza Espa



Kabasinga Claire



Betty Bakunzi



Nshuti Salma



Mwizerwa Frank



Mongi Pacific



Emmanuel Ngabo