



Nieuwsbrief 13 3 | 2012

King David Schoolfonds

kingdavidfund@gmail.com

www.stichtingrwndasolidair.nl

Bankrekening 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o.v.v. 'schoolfonds'.

Redactie Hans Brandwacht, JanWillem Andriessen en Hans Bronswijk

Vormgeving GAW ontwerp & communicatie
Reacties/aanmeldingen via kingdavidfund@gmail.com

Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Veerkracht

Als ik naar de schoolfondsleerlingen kijk, bewonder ik hun veerkracht. Ze slagen er steeds weer in om tegenslagen te overwinnen en vol vertrouwen verder te gaan. Die Rwandese veerkracht blijkt ook uit mijn gesprek met de nachtwaker van King David. Hij lijkt nooit te slapen. Zowel overdag als 's avonds, hij zit er altijd. Een lange, magere man van een jaar of 70 met een gegroefd gezicht. Vale kleren, blote voeten in slippers, petje op z'n hoofd, een dunne stok in de rechter hand. Op het eerste gezicht zou hij een zwerver kunnen zijn, maar hij heeft iets waardigs over zich. "Ik slaap nooit, maar zittend op mijn hurken rust ik wel uit. Ondertussen blijf ik alert en hoor ik elk geluid in de omgeving. Zodra er onraad is, ben ik klaar om het gevaar af te wenden." Mzee klimt op zijn praatstoel. "Ik heb dit geleerd toen ik nog een jongen was en het vee van mijn familie moest hoeden bij Gikongoro, rond 1950. Het was mijn taak om als jongen van 10 jaar met het vee de vruchtbare gebieden op te zoeken. Leeuwen en luipaarden kwamen om het vee te doden. Toen heb ik geleerd om te rusten en alert te blijven zonder echt te slapen. Dat komt me nu goed van pas als nachtwaker." Ik vraag of dat niet gevaarlijk was. "Als je een leeuw recht aankijkt en geen angst toont, zal hij niet aanvalen. Als je een stap naar achteren doet of wegrent ben je verloren. Ik wist precies welke rib ik met mijn stok moest raken om de leeuw goed pijn te doen. Na twee of drie keer liet hij me verder met rust. Ik weet nog steeds hoe je een dier of mens met een stok moet raken om hem maximaal pijn te doen en ben daardoor een goede nachtwaker." Ik vraag hem hoe zijn leven verder is verlopen. "Ik trouwde en kreeg acht kinderen. Maar in 1994 barsten de verschrikkingen los. Mensen bleken veel gevaarlijker dan leeuwen. Mijn vrouw en zes van mijn kinderen zijn vermoord in de kerk van Nyamata. Ik lag met twee dochters onder een grote stapel lijken en daardoor overleefden we. Na de genocide was mijn leven kapot. Toch hertrouwde ik enkele jaren later. Omdat de Hutu's hadden geprobeerd om alle Tutsi's te vermoorden, wilde ik graag met mijn nieuwe vrouw zes kinderen krijgen om de doden te vervangen en dat is me gelukt. Mijn gezin woont hier ver vandaan, in een klein dorp. Als bewaker verdien ik een klein inkomen dat net voldoende is om hen in leven te houden. Omdat ik dag en nacht werk zie ik hen niet vaak, maar ik ben tevreden met mijn leven, hier tussen de jonge mensen." (Op de foto Mzee en schoolfondsstudent Stellan)

HANS BRONSWIJK

Financieel jaaroverzicht 2011

2011 was een recordjaar voor het Schoolfonds:

1. Inkomsten 2011 (donateurs en incidenteel)	44016 euro
2. Uitgaven 2011 (42 leerlingen/studenten)	33040 euro
3. Overschot 2011 (1 minus 2)	10976 euro
4. Reserve per 1/1/2011 (vorige financieel verslag)	9803 euro
5. Schoolfondsreserve per 1/1/2012 (3 plus 4)	20779 euro

We proberen elk jaar ca. 25% van de inkomsten in reserve te houden zodat ook bij tegenvallende inkomsten de huidige schoolfondsleerlingen hun studie af kunnen ronden.

En verder

Medewerkers van Pantarijn gaven hun kerstpakket aan het Schoolfonds: opbrengst 540 euro.

Mara van Welie is op King David aangekomen om daar vijf maanden te blijven. Haar avonturen zijn te lezen op: www.marawelie.wordpress.com.

Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen in Rwanda die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Ook helpt het fonds hen bij hun vervolgopleiding. Het gaat om leerlingen en ex-leerlingen van de King David Academy (KDA) in Kigali, de hoofdstad. De leerlingen die we steunen komen uit de armste lagen van de bevolking; veel van hen zijn wees (door de genocide van 1994 of andere oorzaken). Ze zijn talentvol en zeer gemotiveerd, staan vaak alleen in het leven, en hebben een levenskracht die ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?

100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. In 2012 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 12 King David leerlingen en 29 universiteitsstudenten. Het schoolgeld voor een leerling op de King David Academy bedraagt 600 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. De kosten van een student aan een universiteit zijn gemiddeld 1200 euro per jaar. In totaal hebben we in 2012 ongeveer 40.000 euro nodig.

Maandelijks inkomsten King David fonds



De King David Academy

De King David Academy ligt in een oostelijke buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. Wij hebben een band met deze school en haar leerlingen opgebouwd omdat we er in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. We hebben ervaren dat de KDA een goede school is met een gedreven directrice/oprichtster, Annette Mutamuriza, een aantal enthousiaste leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ca. 1000 leerlingen. Het schooljaar loopt van januari t/m november. Er zijn 1e t/m 6e klassen. Iedereen is intern, de leerlingen eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

Hoe kunt u meedoen?

Deelnemers aan het Schoolfonds maken elke maand 50 euro (= 1 kind op KDA), of een veelvoud of deel daarvan over naar giro 4873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o.v.v. "Schoolfonds". U kunt elk moment instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Donateurs doen mee t/m december. Indien iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat hij/zij dat uiterlijk in november weten. Alle bedragen die gestort worden komen volledig ten goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief, elk jaar een financiële verantwoording. Naast maandelijks giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom. Als goede-doelcadeau bij een feest? Als actie van de Lions, Rotary of andere service-club? Of gewoon als u het kunt missen.

Hoe gaat het nu met...?

In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)KDA leerlingen die met hulp van het Schoolfonds hun middelbare school kunnen afmaken hoe het nu met hen gaat.



Mijn naam is **Sharipha Nalubega**. Ik ben geboren op 11 januari 1992 in een arme familie in Uganda. Mijn vader verliet ons toen ik nog heel klein was; ik groeide op bij mijn moeder en oma. Na een aantal jaren trouwde mijn moeder met een nieuwe man, maar helaas bleek hij HIV-positief te zijn. Toen ik 7 jaar was, overleed mijn moeder aan AIDS. Ik groeide verder op bij mijn oma, maar omdat mijn oma geen baan en dus geen geld had, verhuisde

ik naar een tante. Toen ik een jaar of 11 was, kreeg mijn tante een hartaanval en ging ik bij mijn echte vader, die ik eigenlijk niet kende, en zijn nieuwe vrouw wonen. Vanaf de eerste dag maakte mijn stiefmoeder me het leven onmogelijk. Ik moest werken als een soort huisslaaf. En terwijl mijn stiefbroertjes en -zusjes naar school gingen, bleef ik alleen thuis en werkte dag en nacht in het huishouden. Ik vroeg mijn vader regelmatig of ik ook naar school mocht, maar mijn stiefmoeder verhinderde dat. Ik kon nergens naartoe dus aanvaardde ik de situatie en woonde ruim drie jaar bij hen.

Op mijn 14e kwamen mijn vader en stiefmoeder met een nieuw plan. Ik moest maar trouwen zodat ik op die manier uit hun leven zou verdwijnen. Maar nadat ze een oude man als echtgenoot voor me hadden gevonden, besloot ik definitief bij hen weg te gaan en dit alles niet langer te accepteren. Ik belde mijn zus Sarah in Rwanda en vluchtte naar Kigali waar ik aan een nieuw leven begon.

Mijn zus werkte naast haar studie bij een bank en met het verdiende geld kon ze een klein beetje schoolgeld voor mij betalen. In 2008 kwam ik zodoende op de King David Academy terecht. Eind 2009 overleed mijn vader in Uganda. Ondanks dat we grote meningsverschillen hadden en hij niet goed voor me had gezorgd, was ik heel verdrietig, want hij bleef tenslotte mijn vader. Ik vond het heel erg dat we elkaar na mijn vlucht naar Rwanda nooit meer hadden gezien en het niet meer goed hadden kunnen maken. Ik liep rond met zelfmoordgedachten. Maar God heeft me kracht gegeven om als wees door te gaan met mijn leven.

Ik heb het nu weer goed naar mijn zin op King David. Mijn studieresultaten zijn uitstekend, ik behoor tot de besten van de school. Vorig jaar werd ik verkozen tot "head girl" van mijn jaar, een verantwoordelijke positie die je krijgt na verkiezingen onder de leerlingen van de school. Ik zit nu in de zesde klas en doe eind 2012 eindexamen. Daarna wil ik graag rechten studeren op een goede universiteit. Mijn voortdurende angst om wegens geldgebrek van school te moeten, is verdwenen nu ik in het Schoolfonds ben opgenomen. De gedachte dat mensen in een ver land mij steunen heeft de slopende onzekerheid over mijn toekomst weggenomen. Daardoor kan ik met vertrouwen mijn laatste middelbare schooljaar en de eindexamens tegemoet zien, om daarna aan de universiteit te beginnen.