

# King David School Fonds

[kingdavidfund@gmail.com](mailto:kingdavidfund@gmail.com)

Stichting Rwanda Solidair  
IBAN NL68 INGB 0004 873240  
o.v.v. "Schoolfonds"

Redactie: Hans Brandwacht,  
JanWillem Andriessen, Femke  
Bekius en Hans Bronswijk  
Vormgeving: Esther Jongsma,  
VANTOT

Reacties/aanmeldingen via  
[kingdavidfund@gmail.com](mailto:kingdavidfund@gmail.com)

Deze nieuwsbrief verschijnt  
minstens 1x per kwartaal.



## In RWANDA

Van 19 tot 28 februari zijn Hans, Jan Willem en ik weer voor ons jaarlijkse bezoek in Rwanda geweest (zoals altijd op eigen kosten). Een prachtige week waarin we veel oude vrienden ontmoeten, de voortgang van onze projecten bespreken en even mogen meekijken en meepraten met al die talentvolle Nederlandse jongeren die via onze stichting enkele maanden op de King David Academy doorbrengen, dit keer Annabel, Wout en Roel. Maar ook wel een spannende week, omdat er altijd (oud)schoolfondsleerlingen zijn met wie het even niet zo goed gaat. De meeste zorgen maken we ons over een groep inmiddels jonge vrouwen die zonder ouders/familie/geld al bijna 10 jaar door ons gesteund worden: de meiden in het tutorhuis. Tonah is inmiddels getrouwd, Nshuti afgestudeerd en bij familie gaan wonen. Blijven over: Esther, Phibi, Betty, Claire en Alpha. Ze wonen als een familie in een door het Schoolfonds gehuurd huis in Kigali, studeren en proberen samen rond te komen van de kleine beurs die ze van het Schoolfonds krijgen. Esther is onlangs overgestapt van de University of Rwanda in Butare naar de University of Kigali; Phibi probeert al een paar jaar met wisselend succes haar studie en haar zangcarrière te combineren; Betty is begin 2016 als beste van haar jaar afgestudeerd aan Mount Kenya University, heeft nog geen baan en krijgt als afgestudeerde ook geen schoolfondsbeurs meer; Claire is een beetje buiten beeld; Alpha is vorig jaar voor haar Bachelors gezakt op de University of Rwanda. Allemaal ingewikkelde toestanden; moeten we de steun aan hen stopzetten? Ik heb er een zwaar hoofd in. Woensdagochtend gaan we op bezoek in hun nieuwe huis. Daar zitten de dames met z'n vieren naast elkaar op de bank (Claire is er niet). Ik voel me een beetje als een jury bij een rechtszaak en volgens mij voelen de dames dat ook zo. Na wat oppervlakkig geklets besluiten we één op één met iedereen te praten. Esther bijt het spits af, ze vertelt hoe ze na de reorganisaties en de puinhopen op de University of Rwanda gedesilluseerd overstapte naar de University of Kigali en daar onmiddellijk docenten tegenkwam die wél aandacht voor haar hadden. Ze raakt niet uitgepraat over die nieuwe leraren, hoe je vragen aan ze kunt stellen, hoe ze geïnteresseerd zijn in je prestaties, hoe het bijna vrienden zijn ● ● ●

## Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen in Rwanda die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Ook helpt het fonds hen bij hun vervolgopleiding. Het gaat om leerlingen en ex-leerlingen van de King David Academy (KDA) in Kigali, de hoofdstad. De leerlingen die we steunen komen uit de armste lagen van de bevolking; veel van hen zijn wees (door de genocide van 1994 of andere oorzaken). Ze zijn talentvol en zeer gemotiveerd, staan vaak alleen in het leven, en hebben een levenskracht die ons versteld doet staan.

## Wat doen we met uw bijdragen?

100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. In 2015 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 2 King David leerlingen en 20 universiteitsstudenten. Het schoolgeld voor een leerling op de King David Academy bedraagt 800 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. De kosten van een student aan een universiteit zijn gemiddeld 1500 euro per jaar. In totaal hebben we (incl. medische kosten) jaarlijks ongeveer 40.000 euro nodig.



Haar eerste examenperiode leverde heel goede cijfers op. Ze lacht en straalt en wij ook. Vervolgens vertelt Phibi dat ze nu af en toe wat geld verdient met haar zangcarrière maar ook haar examens op Mount Kenya haalt. Ze denkt in juli 2016 af te studeren en we geloven haar. Betty heeft weliswaar nog geen betaalde baan, maar werkt (met een bachelor Journalistiek en PR) op een radiostation en hoopt binnenkort salaris te krijgen. We hebben veel vertrouwen in haar en besluiten van onze eigen regels af te wijken en haar nog een paar maanden financieel te steunen tot ze een baan heeft, en dat gaat haar zeker lukken. Tot slot Alpha. Daar heb ik de meeste twijfels over. Vorig jaar op één herexamen gezakt en nu moet ze door reorganisaties ineens 5 examens overdoen. Als ongehuwde moeder met een zoontje van 1,5 jaar lijkt dat een onmogelijke opgave. Ze steekt meteen van wal. Ze heeft alle vijf examens gedaan, van vier heeft ze de resultaten al terug –gehaald! – en de vijfde komt ook goed. In juli studeert ze af. En ze weet zeker dat ze ook een baan gaat krijgen, geen enkele twijfel. We weten even niet wat te zeggen. Wat een sterke vrouw zit hier voor ons. Wat een verschil met het meisje uit ons 2007-project dat zich anderhalf jaar geleden voorzichtig weer bij ons meldde; ongehuwde moeder, vader van haar kind weg-gelopen, verstoten door haar familie. We vragen bewonderend waar ze de kracht vandaan haalt. En ineens barst ze in huilen uit. Een mix van oud verdriet en nieuw geluk. Wij houden het ook niet meer droog en met z'n allen zitten we daar huilend en lachend tegelijk in de woonkamer van het tutorhuis. Wat een talent, wat een kracht, en wat een voorrecht dat wij deze jonge mensen een beetje kunnen helpen op weg naar volwassenheid en zelfredzaamheid.

**HANS BRONSWUK**

## NIEUWS

Ons grootste project van de laatste jaren is afgerond: op woensdag 24 februari heeft de Nederlandse ambassadeur in Rwanda, mevrouw Frédérique de Man, samen met directrice Annet de biogasinstallatie op de King David Academy geopend. Enkele foto's van deze hap-pening zijn [hier](#) te vinden.

Om de banden tussen King David en Pantarijn Scholengemeenschap Wageningen te intensiveren, hebben we een brievenuitwisseling tussen ca. 100 eersteklassers van beide scholen opgezet. Video's van dit project vind je [hier](#).

## De King David Academy

De King David Academy ligt in een oostelijke buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. Wij hebben een band met deze school en haar leerlingen opgebouwd omdat we er in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. We hebben ervaren dat de KDA een goede school is met een gedreven directrice/oprichtster, Annet Mutamuriza, een aantal enthousiaste leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ca. 1000 leerlingen. Het schooljaar loopt van januari t/m november. Er zijn 1e t/m 6e klassen. Iedereen is intern, de leerlingen eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

## Hoe kunt u meedoen?

Deelnemers aan het Schoolfonds maken elke maand 70 euro (=1 kind op KDA), of een veelvoud of deel daarvan over naar rek. nr. IBAN NL68 INGB 0004 873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o.v.v. "Schoolfonds". U kunt elk moment instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Donateurs doen mee t/m december. Indien iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat hij/zij dat uiterlijk in november weten. Alle bedragen die gestort worden komen volledig ten goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief, elk jaar een financiële verantwoording. Naast maandelijkse giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom. Als goede-doel-cadeau bij een feest? Als actie van de Lions, Rotary of andere serviceclub? Of gewoon als u het kunt missen..

## Hoe gaat het nu met ...

### WILLIAM?

In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)King David Academy leerlingen die met hulp van het Schoolfonds studeren, hoe het nu met hen gaat.

Ik ben Rwiririza William en ik ben geboren in 1989 in Kasese, Uganda. Ik heb drie zusjes en twee broertjes. Mijn ouders waren Rwandees, maar ze verlieten Rwanda als Tutsi vluchteling in 1973 en gingen naar Uganda. Mijn vader was soldaat en hij stierf tijdens gevechten in 1994. Na de dood van mijn vader hadden we helemaal niets meer. Als oudste zoon was ik het hoofd van de familie en had ik de verantwoordelijkheid over mijn broertjes en zusjes. Dus stopte ik met de lagere school en probeerde ik kleine baantjes te vinden. Ik was toen een jaar of zeven, acht. Ik werkte in een garage en deed allerlei andere kleine baantjes om wat geld voor mijn familie te verdienen. In 1998 verhuisden we van Uganda naar Kigali.

Het voelde als een terugkeer naar ons vaderland, maar we hadden geen plan of iets dergelijks. Al onze ooms, tantes, neven en nichten, die tijdens de genocide in Rwanda woonden, waren omgekomen. Ik vroeg een paar verre familieleden om een paar van mijn broers en zussen in huis te nemen en uiteindelijk lukte dat met twee van hen. Mijn moeder en vier van haar kinderen bleven bij elkaar. Mijn moeder vond een baan als lerares op een kleuterschool. Ze verdiende 40.000 Rwandese Francs (ongeveer 50 euro) per maand, net voldoende om de huur van ons huisje te betalen. Ik mocht van directrice Annet gratis op King David studeren, waar ik in 2012 eindexamen heb gedaan. Daarna wilde ik graag studeren in Uganda, aan Makerere University in Kampala, omdat het niveau daar hoger is dan in Rwanda en omdat alle Oost-Afrikaanse presidenten daar gestudeerd hebben. Sinds 2013 woon en studeer ik met hulp van het Schoolfonds Economie aan Makerere University. Inderdaad is het niveau erg hoog maar het gaat goed. Studeren is hier echter niet makkelijk. Er zijn de laatste jaren veel demonstraties en onlusten op de universiteit geweest, bijvoorbeeld rond de recente presidentsverkiezingen. Veel studenten steunden de oppositiekandidaat en demonstreerden regelmatig. Dan kwam de politie met traangas en rubberkogels en moesten we rennen om veilig te zijn. Dat heeft allemaal tot veel lesuitval geleid en nu is het niet duidelijk of we wel in juli 2016 kunnen afstuderen, zoals altijd de planning was. De komende maanden zal hopelijk duidelijk worden wanneer ik mijn bachelor kan halen.

# Financieel jaaroverzicht 2015

Zoals gebruikelijk in de maart-nieuwsbrief het financieel overzicht van het afgelopen jaar:

Na enkele jaren met heel veel studenten en hoge kosten, was 2015 het jaar van afstuderen en het weer op orde krijgen van onze financiën. De prognose van begin 2015 dat we ons tekort van ruim 20.000 euro zouden wegwerken is bijna uitgekomen. Eind 2015 stond de teller op -3800 euro en met het overmaken van het laatste deel van de Rotary 2012-donatie is in februari 2016 de financiële huishouding van het Schoolfonds weer gezond, hoewel nog steeds krap.

## Financieel jaaroverzicht 2015

Zoals gebruikelijk in de maart-nieuwsbrief het financieel overzicht van het afgelopen jaar:

1. Inkomsten schoolfonds 2015	74.136 euro
2. Uitgaven schoolfonds 2015	56.360 euro
3. Resultaat schoolfonds 2015 (1-2)	17.189 euro
4. Schoolfondsreserve per 1/1/2015	-21.596 euro
5. Schoolfondsreserve per 1/1/2016 (3+4)	-4.407 euro

Ik probeer ook mijn familie te helpen met schoolgeld; de meeste broers en zussen zitten nog op de middelbare school. Een punt van zorg is dat de studiebeurzen in Rwanda zo goed als afgeschaft zijn. Elke familie is de afgelopen jaren in een categorie ingedeeld, van categorie 1 –heel rijk, geen studiebeurs – tot categorie 4 - heel arm, volledige studiebeurs. Hoewel mijn moeder heel arm is zijn we toch niet in categorie 4 ingedeeld, en dus kan er behalve ik niemand studeren. Het is heel onduidelijk wie er in categorie 4 komt, ik snap er niets van. Er is echter een lichtpuntje: Mijn zus, Jolly Mutesi, heeft onlangs eindexamen gedaan op King David en doet nu mee aan de verkiezing van Miss Rwanda. Ze zit inmiddels bij de laatste 15 en ik verwacht dat ze gaat winnen. Dat zou naast de eer een boel geld opleveren, waardoor mijn familie het even wat makkelijker zou krijgen.

Mijn grote droom is nog steeds om president van Rwanda te worden. Als ik slaag in het leven is het eerste wat ik doe de mensen die hulp nodig hebben steunen, de weduwen en de wezen. Ik geloof in de natuur, in vrede en in de liefde. Als ik kan wonen in een land dat in vrede is, ben ik gelukkig. Ik wil graag een familie stichten. Ik wil twee kinderen, niet meer. Ik moet aan de kosten denken. Als ik te veel kinderen heb, zal ik de kosten niet kunnen dragen. Als mijn vader twee kinderen had gehad in plaats van zes, zou mijn leven een stuk eenvoudiger zijn geweest.

(NB: Het is inmiddels 3 weken later. Williams zus is inderdaad de nieuwe Miss Rwanda. Ze heeft o.a. een auto, vliegtickets en een toelage van ca. 1000 euro per maand gedurende één jaar gewonnen. De geldzorgen zijn even voorbij. **Hier** een bericht in de Rwanda Times over deze bijzondere gebeurtenis)



# De kinderen die we steunen

Juni 2015, dit overzicht wordt één keer per jaar geactualiseerd.

Student  
Makarere University, Uganda



Rwiririza William

Leerlingen  
King David Academy



Delphine Ishimwe



Mutoni Patricia



Studenten Kigali  
Diverse universiteiten



Innocent Mahoro



Mongi Pacific



Betty Bakunzi



Alpha



Muriza Espa



Karegeya  
Dominique

Studenten University  
of Rwanda, Butare



Nkaka Eza



Atukunda Esther



Mugwere Henry



Mwizerwa Frank



James Karemera



Alyampa Mubarak



Gatzinsi Renson



Kabasinga Claire



Stella Tumusiimeh



Uwamariya  
Seraphine



Narubega Sharifa



Muyoboke Phibi



Mukesha Sandra