

# King David School Fonds



nieuwsbrief 35, oktober 2017

Stichting Rwanda Solidair

Deze nieuwsbrief verschijnt minstens 1x per kwartaal.

Redactie: Hans Brandwacht, Jan Willem Andriessen, Femke Bekius en Hans Bronswijk

Vormgeving: Jan Willem Andriessen

Reacties/aanmeldingen via [kingdavidfund@gmail.com](mailto:kingdavidfund@gmail.com)

## Geniale vriendinnen

Enkele weken geleden kreeg Kasuo Ishiguro de Nobelprijs voor Literatuur 2017. In de commentaren op deze toekenning stond dat hij de prijs verdiende door zijn "indirect schrijven": onder de oppervlakte van het hoofdverhaal verschuilt zich het werkelijke verhaal, waarin vaak hele andere zaken blijken te spelen dan in eerste instantie wordt verteld. Dat kennen we vanuit onze ervaringen in Rwanda! Ik bedacht me dan ook dat er een grote toekomst weggelegd is voor Rwandese schrijvers.

Sowieso heb ik het afgelopen jaar vaak aan Rwanda gedacht bij het lezen van boeken. Zo stonden er in één week in de Nederlandse boeken top-10 twee prachtige boeken die me beide aan het Schoolfonds deden denken, deels op elkaar leken maar deels ook sterk verschilden. Het ene boek is "De geniale vriendin" van Elena Ferrante over een meisje dat zich door talent en kracht weet te ontworstelen aan haar achterstandsmilieu in de sloppen van Napels. Het andere boek is van Hanya Yanagihara en heeft als titel "Een klein leven". Dit boek gaat over een man die tevergeefs probeert de trauma's uit zijn jeugd te overwinnen. Ik vroeg me na het lezen af: hebben wij in het schoolfonds nu vooral te maken met Geniale vriendinnen of Kleine levens?

In de bijna tien jaar dat het King David Schoolfonds nu bestaat, hebben we tientallen geniale

## Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen in Rwanda die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Ook helpt het fonds hen bij hun vervolgopleiding. Het gaat om leerlingen en ex-leerlingen van de King David Academy (KDA) in Kigali, de hoofdstad. De leerlingen die we steunen komen uit de armste lagen van de bevolking; veel van hen zijn wees (door de genocide van 1994 of andere oorzaken). Ze zijn talentvol en zeer gemotiveerd, staan vaak alleen in het leven, en hebben een levenskracht die ons versteld doet staan.

## Wat doen we met uw bijdragen?

100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. In 2017 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 1 King David leerling, 5 universiteitsstudenten en 3 afgestudeerden. Het schoolgeld voor een leerling op de King David Academy bedraagt 1000 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. De kosten van een student aan een universiteit zijn gemiddeld 2000 euro per jaar. In totaal hebben we (incl. medische kosten) dit jaar ongeveer 18.000 euro nodig.



vriendinnen en vrienden in Rwanda kunnen helpen om hun talent en kracht te benutten zodat ze uit een uitzichtloze situatie de sprong naar een goede toekomst hebben kunnen maken.

Kijk naar Kellen, die tegenwoordig als 29-jarige ex-schoolfondsstudent leiding geeft aan de regio-kantoren van BBOXX in Rwanda, de grootste en innovatiefste leverancier van zonnepanelen in Rwanda (haar verhaal vind je verderop in de nieuwsbrief). Of kijk naar Andrew, werkend op een ministerie, getrouwd met accountant Jennifer, twee kleine kinderen, wonend in een eigen huisje in Kigali.

Ook in het tutorhuis, het huis in Kigali dat wij huren om vier vrouwelijke studenten en ex-studenten een veilige leefplek te geven, wonen geniale vriendinnen. Betty, sinds haar 13<sup>de</sup> wees en sinds 2009 in het Schoolfonds en Alpha, ongehuwde moeder van Nicholas en sinds 2014 in het Schoolfonds, zijn beide afgestudeerd aan de universiteit en hebben tegenwoordig een baan.

Terwijl wij aan het nadenken zijn hoe het verder moet met het Tutorhuis in een situatie dat 3 van de 4 bewoonsters al enige tijd zijn afgestudeerd, lieten Betty en Alpha ons vorige maand vlak achter elkaar weten dat ze ons (jullie) hartelijk bedanken voor de steun en liefde die ze al die jaren hebben ontvangen, maar dat ze nu zonder die steun verder willen en kunnen. Ze hebben een eigen woonplek in Kigali en gaan het Tutorhuis en het Schoolfonds vrijwillig verlaten, daarmee volledig de verantwoordelijkheid nemend voor hun eigen toekomst.

Hebben we ook nog Kleine levens gezien? Ja, van 5 à 10 ex-schoolfondsleerlingen weten of vermoeden we dat het slecht met ze gaat.

Opleiding niet afgemaakt, ongehuwd zwanger, gescheiden of in de steek gelaten, geen baan gevonden, terug naar een verre oom op het platteland waar niks is.

Trauma's, gezondheids-problemen, armoede, gedoe met de familie: soms wordt het te veel, en lukt het daardoor niet het verleden achter je te laten. Soms wordt het ook ons teveel en accepteren we dat we iemand uit het oog verliezen en niet verder kunnen helpen. Wat overheerst is de wetenschap dat het met de meerderheid van de ca. 70 (ex-) schoolfonds leerlingen gelukkig heel goed gaat.

## De King David Academy

De King David Academy ligt in een oostelijke buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. Wij hebben een band met deze school en haar leerlingen opgebouwd omdat we er in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. We hebben ervaren dat de KDA een goede school is met een gedreven directrice/oprichtster, Annet Mutamuriza, een aantal enthousiaste leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ca. 1000 leerlingen. Het schooljaar loopt van januari t/m november. Er zijn 1e t/m 6e klassen en sinds begin 2016 een kleuter- en basisschool. De middelbare school leerlingen zijn intern, ze eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

## Hoe kunt u meedoen?

Deelnemers aan het Schoolfonds maken elke maand 80 euro (=1 kind op KDA), of een veelvoud of deel daarvan over naar rek. nr. NL68INGB0004873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen ovv "Schoolfonds". U kunt elk moment instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Donateurs doen mee t/m december. Indien iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat hij/zij dat uiterlijk in november weten. Alle bedragen die gestort worden komen volledig ten goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief, elk jaar een financiële verantwoording die u op de website van Stichting Rwanda Solidair kunt vinden. Naast maandelijkse giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom. Als goede-doel-cadeau bij een feest? Als actie van de Lions, Rotary of andere serviceclub? Of gewoon als u het kunt missen.

## Nieuws

- \* William is afgestudeerd aan Makerere University in Kampala, Uganda, en is nu op zoek naar een baan in Rwanda.
- \* Tijdens ons bezoek aan Rwanda in maart 2017 hebben we een film gemaakt voor Pantarijn Scholengemeenschap in Wageningen over Kigali, King David en het Schoolfonds. Hier vind je die film (17 min): <https://vimeo.com/238451282>
- \* Ex-student Phibi (artiestennaam: Jody Phibi) staat hoog in de Rwandese hitlijsten met haar nieuwe hit: 'For you' <https://www.youtube.com/watch?v=JbksBs2G0il>

## Hoe gaat het nu met....

# KELLEN?

In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)King David Academy leerlingen die met hulp van het Schoolfonds studeren of hebben gestudeerd, hoe het met hen gaat.

Deze keer Kellen, van 2009 t/m 2014 leerling-student in het Schoolfonds.

Mijn naam is Nkwihoreze Kellen. Ik ben geboren op 6 juni 1989 in Kampala, Uganda. Ik heb twee zussen en zes broers, sommige van andere moeders. Mijn vader trouwde met mijn moeder in 1981. Mijn vader was soldaat totdat hij in 1985 een ongeluk kreeg en het leger moest verlaten. In oktober 1994, vlak na de genocide, gingen we terug naar Rwanda. We verbleven in Kigali en waren heel arm.

Er was slechts schoolgeld voor één kind. Daarom bleef ik thuis, terwijl mijn broer naar school ging. Later kon ik af en toe naar school als er geld was. In 2002, toen ik in de eerste klas van de middelbare school zat, stierf mijn moeder aan kanker. Vanaf dat moment had mijn vader nog meer problemen om het schoolgeld voor mij te betalen.

Twee jaar later hertrouwde hij. Ik begreep er niets van; hoe kun je nu een nieuwe vrouw nemen, een extra mond om te voeden, als je niet eens genoeg geld hebt om je kinderen te onderhouden?



Ik werd gedwongen om het huis te verlaten en bij een tante te gaan wonen die mijn schoolgeld betaalde. Uiteindelijk kwam ik in 2006 in de vierde klas van King David terecht. Na de zesde klas deed ik eind-examen en ik was een van de beste leerlingen van de school. Mijn cijfers waren hoog genoeg om economie te gaan studeren aan de National University of Rwanda in Butare. Het Schoolfonds betaalde mijn collegegeld en levensonderhoud.

In 2014 studeerde ik af aan de universiteit met goede cijfers. Het was echter moeilijk om een baan te vinden. Toevallig startte een vriend van mij met de Rwandese afdeling van BBOXX, een internationale leverancier van zonnepanelen en zonne-energiesystemen. Ik kon bij BBOXX beginnen als kantoormedewerker in Musanze, een middelgrote provinciestad ver weg van Kigali. Het was daar stil en eenzaam, ik kende niemand, maar het werk was leuk.

BBOXX groeide snel en in enkele jaren maakte ik promotie tot manager van alle 26 regionale BBOXX vestigingen in Rwanda. BBOXX heeft in Rwanda 160 medewerkers en 20.000 klanten. We leveren kant-en-klare zonne-energiesystemen en de bijbehorende service. Voor 5 euro in de maand huur/koop je ons goedkoopste pakket: een zonnepaneel met 2 lampen en na 3 jaar ben je dan eigenaar van het systeem.

Ik verdien 500 euro in de maand, in Rwanda een heel goed salaris voor een jong iemand zoals ik.

Ik woon bij mij vader, ik steun hem financieel. Ik hou nog steeds van uitgaan en plezier maken met mijn vrienden. Vroeger vond mijn vader het maar niets als ik uitging. Tegenwoordig zegt hij er maar niets meer van. Ik ben gekomen waar ik ben, door mijn intelligentie, opleiding en ervaring. Maar misschien is het belangrijkste dat ik zelfvertrouwen heb en weet hoe ik mezelf moet verkopen. Ik krijg tegenwoordig vaak sollicitanten op gesprek en de meeste zijn te onzeker. Ik wil iedere schoolfondsstudent meegeven: straal zelfvertrouwen uit en weet jezelf te verkopen.

Ik heb het prima naar mijn zin bij BBOXX. Als ik het geld bij elkaar heb gespaard wil ik een Masterstudie Econometrie gaan doen. En ooit wil ik een man en twee zonen, maar nu nog niet.

# De jongeren die we steunen

Juli 2017

Dit overzicht wordt een keer per jaar geactualiseerd

