

King David School Fonds



nieuwsbrief 36, maart 2018

Stichting Rwanda Solidair

Deze nieuwsbrief verschijnt minstens
1x per kwartaal.

Redactie: Hans Brandwacht, Jan Willem
Andriessen, Femke Bekius en Hans
Bronswijk

Vormgeving: Jan Willem Andriessen

Reacties/aanmeldingen via
kingdavidfund@gmail.com

De cirkel is rond...

Pantarijnweek, 22 december 2017. Leerlingen maken zich klaar voor de start van de Santa Run, om in sporthal de Vlinder de renners toe te zingen, om te speed daten of met ouders te praten over hun beroep. Anderen zoeken een plekje in het studiehuis om brieven te schrijven voor Amnesty International.

Scholengemeenschap Pantarijn op zijn mooist: elkaar opzoeken, ontmoeten en je inzetten voor mensen die het minder getroffen hebben. De opbrengst van de Santa Run, meer dan €8000, krijgt twee bestemmingen: Artsen zonder Grenzen en het King David Schoolfonds.

Al ruim 10 jaar maken Pantarijn en de donateurs van het schoolfonds het mogelijk dat talentvolle, kansarme leerlingen hun school afmaken om een toekomst op te kunnen bouwen. Ruim 10 jaar steunen we vanuit Wageningen King David en is die school geworden tot wat ze nu is. De belangrijkste drijvende kracht van de scholenband was de ontmoeting in Rwanda, van leerlingen van Pantarijn met leerlingen van daar. Leerlingen die in Rwanda geweest zijn, hebben ontelbare acties opgezet om geld in te zamelen voor het inrichten van King David o.a. een bibliotheek, een computerruimte, een tutorhuis en sportvelden...

Wat is het King David Schoolfonds?

Het King David Schoolfonds helpt kinderen in Rwanda die van de middelbare school dreigen te worden gestuurd omdat ze hun schoolgeld niet meer kunnen betalen. Ook helpt het fonds hen bij hun vervolgonderwijs. Het gaat om leerlingen en ex-leerlingen van de King David Academy (KDA) in Kigali, de hoofdstad. De leerlingen die we steunen komen uit de armste lagen van de bevolking; veel van hen zijn wees (door de genocide van 1994 of andere oorzaken). Ze zijn talentvol en zeer gemotiveerd, staan vaak alleen in het leven, en hebben een levenskracht die ons versteld doet staan.

Wat doen we met uw bijdragen?

100% van uw bijdrage gaat naar de kinderen in Rwanda. In 2017/2018 betalen we schoolgeld en levensonderhoud van 1 King David leerling, 5 universiteitsstudenten en 3 afgestudeerden. Het schoolgeld voor een leerling op de King David Academy bedraagt 1000 euro per jaar. Dit bedrag dekt onderwijs, huisvesting, maaltijden, schooluniform en schoolmaterialen. De kosten van een student aan een universiteit zijn gemiddeld 2500 euro per jaar. In totaal hebben we (incl. medische kosten) dit jaar ongeveer 10.000 euro nodig.



En altijd werden die acties enthousiast ontvangen en ondersteund vanuit de school en ouders.

In 2011 kreeg iedere medewerker van Pantarijn het boek: 'Een vlinder in Afrika':

"Voor het bestuur [van Pantarijn] vertegenwoordigt het Rwanda project de kern van waar wij als scholengemeenschap voor willen staan: leerlingen worden uitgedaagd en geïnspireerd om het maximale uit zichzelf te halen, om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om te leren stevig in hun schoenen te staan en overwogen keuzes te maken, om iets voor anderen te willen betekenen en om de wereld te willen verbeteren."

Maar de overheidssubsidie van Xplore stopte en ColourYour Life (2009) was de laatste groepsreis met Pantarijn-leerlingen.

Via videoboodschappen en verhalen van schoolfondsleerlingen is de betrokkenheid van Pantarijn bij King David levend gehouden. Met als hoogtepunt in 2013: het project Green Beans, waarvoor een enorm bedrag ingezameld is voor een biogasinstallatie en koeien. Op de slotdag was de directrice van King David, Annette Mutamuriza, op Pantarijn. Haar verhaal over de betekenis van de scholenband voor haar en haar school maakte veel indruk op de leerlingen en medewerkers. Annette en Pantarijn waren onder de indruk van elkaar..

Dat leerlingen van Pantarijn en King David elkaar niet langer echt kunnen ontmoeten had zo zijn effect: niet kunnen ervaren dat er minstens zo veel overeenkomsten zijn als verschillen, niet langer deel kunnen uitmaken van die andere wereld. Er is geen voorbereiding meer met enthousiaste ouders en leerlingen voor een bezoek aan Rwanda en dat heeft binnen Pantarijn de betekenis van het Rwanda-project en het draagvlak doen afbrokkelen. Ook is het niet gelukt om de leraren van beide scholen voldoende met elkaar in contact te brengen.

Dat was voor het bestuur van de Stichting de reden om onderzoek te laten doen of er op beide scholen nog voldoende basis was voor de scholenband.

De King David Academy

De King David Academy ligt in een oostelijke buitenwijk van de Rwandese hoofdstad Kigali. Wij hebben een band met deze school en haar leerlingen opgebouwd omdat we er in 2007, 2008 en 2009 een Xplore-project met Nederlandse en Rwandese jongeren hebben uitgevoerd. We hebben ervaren dat de KDA een goede school is met een gedreven directrice/oprichtster, Annet Mutamuriza, een aantal enthousiaste leerkrachten en prachtige kinderen. De school heeft ca. 1000 leerlingen. Het schooljaar loopt van januari t/m november. Er zijn 1e t/m 6e klassen en sinds begin 2016 een kleuter- en basisschool. De middelbare school leerlingen zijn intern, ze eten en slapen op school. Het niveau van de school is hoog, de kinderen werken hard.

Hoe kunt u meedoen?

Deelnemers aan het Schoolfonds maken elke maand 80 euro (=1 kind op KDA), of een veelvoud of deel daarvan over naar rek. nr. NL68INGB0004873240 van Stichting Rwanda Solidair te Wageningen o/v "Schoolfonds". U kunt elk moment instappen. Een jaar loopt van januari t/m december. Donateurs doen mee t/m december. Indien iemand deelname in het volgend jaar wil beëindigen laat hij/zij dat uiterlijk in november weten. Alle bedragen die gestort worden komen volledig ten goede aan de kinderen die we steunen. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief, elk jaar een financiële verantwoording die u op de website van Stichting Rwanda Solidair kunt vinden. Naast maandelijkse giften zijn ook incidentele giften meer dan welkom. Als goede-doel-cadeau bij een feest? Als actie van de Lions, Rotary of andere serviceclub? Of gewoon als u het kunt missen.

Uit de gesprekken met leerlingen, leraren en directies van Pantarijn en King David die het afgelopen jaar gehouden zijn, werd duidelijk dat het Rwanda-project een project op afstand is geworden.

De King David Academy is onder leiding van Annette uitgegroeid tot een van de beste scholen van Rwanda. Wij hebben daar met Pantarijn en de support van jullie als donateurs belangrijk aan bijgedragen. We hebben dankzij onze contacten en financiële steun in de afgelopen 10 jaar King David en vele leerlingen een nieuw perspectief kunnen bieden. Dat is fantastisch! Een school is immers de basis van waaruit je jonge mensen kunt inspireren hun eigen talenten te ontdekken en de wereld om hen heen.

Alles overziend hebben we als bestuur van de Stichting Rwanda Solidair besloten dat dit het goede moment is om -en met wederzijdse instemming van beide scholen- de scholenband vanuit de Stichting niet meer verder te ondersteunen. We hebben prachtige jaren gehad en ons altijd gesteund gevoeld. Het resultaat van de samenwerking met King David mag gezien worden: King David heeft zich ontwikkeld tot een zelfbewuste stabiele school en de leerlingen van beide scholen hebben ervaringen opgedaan die van blijvende invloed zijn op hun wereldbeeld en toekomstperspectief. De ontmoetingen hebben de wereld een stukje kleiner gemaakt.

Ook voor ons is 10 jaar King David Schoolfonds (2008 - 2018) een mooi moment om na te denken over de toekomst. Daarover willen we jullie graag in de volgende nieuwsbrief berichten.

Hans Brandwacht

Financieel jaaroverzicht 2017

Zoals gebruikelijk in de maart-nieuwsbrief het financieel overzicht van het afgelopen jaar:

1. Inkomsten schoolfonds 2017	21.550 euro
2. Uitgaven schoolfonds 2017	19.868 euro
3. Resultaat schoolfonds 2017 (1-2)	1.682 euro
4. Schoolfondsreserve per 1/1/2017	249 euro
5. Schoolfondsreserve per 1/1/2018 (3+4)	1931 euro

In 2017 waren onze inkomsten hoger dan de uitgaven. Daarmee zijn de grote tekorten uit voorgaande jaren - toen we veel studenten hadden - volgens planning weggewerkt, en is onze reserve weer positief. De financiële positie van het Schoolfonds is gezond; we kunnen alle huidige schoolfondsl leerlingen steunen tot het einde van hun studie.

Nieuws

Leerlingen en medewerkers van Scholengemeenschap Pantarijn hebben in december 2017 een sponsorloop georganiseerd en daarmee ca 4000 euro voor het Schoolfonds verdiend. Veel dank voor dit prachtige initiatief.

Afgestudeerde schoolfondsstudenten Betty, Phibi en Alpha en haar zoontje Nicholas woonden in een door het Schoolfonds gehuurd huis in Kigali met een kleine toelage voor levensonderhoud. Sinds enkele maanden hebben ze een baan, voorzien ze in hun eigen levensonderhoud en is onze steun niet meer nodig. We hebben de huur voor het huis opgezegd.

Schoolfondsstudent Esther is in januari 2018 bevallen van een zoon: Farrel. Moeder, kind en vader maken het goed!

Hoe gaat het nu met....

Nshuti?

In deze rubriek vragen we een aantal (ex-)King David Academy leerlingen die met hulp van het Schoolfonds studeren of hebben gestudeerd, hoe het met hen gaat.

Deze keer Nshuti Selma van 2008 t/m 2014 leerling-student in het Schoolfonds.

Mijn naam is Nshuti Selma, ik ben geboren op 20 januari 1988. Mijn vader heette Muhikira Eduard en mijn moeders naam is Bamurange Joyce. Mijn ouders waren gelukkig samen, ik was hun eerste kind. Mijn vader was soldaat in het RPF-leger, het bevrijdingsleger van Kagame. Hij stierf in 1994 tijdens de oorlog. In 1994 woonden mijn moeder en ik in Butare. Aan het begin van de genocide vluchtten we naar Uganda. Na de genocide keerde ik met mijn opa en oma terug naar Rwanda. Mijn moeder bleef achter in Uganda bij familie.



“Ik vind mijn werk leuk omdat ik de hele dag met verschillende mensen omga en ik hen kan helpen. Sommige passagiers zijn weleens brutaal en onbeschoft, maar Nederlanders zijn altijd vriendelijk en beleefd.

Als jullie ooit in Rwanda komen moeten jullie bij vertrek maar kijken of ik achter een balie zit; ik zal jullie mooie stoelen geven!”

Later ging ik bij een tante in Kigali wonen. Mijn volledige levensverhaal kunnen jullie lezen in “Een vlinder in Afrika”. Ik was één van de 7 leerlingen waarmee het King David Schoolfonds in 2008 is gestart.

Eind 2009 heb ik met goede cijfers mijn middelbare school diploma gehaald. Daarna heb ik een jaar op de King Davd Academy in het tutorhuis gewoond en geholpen met diverse werkzaamheden op de school. In januari 2011 ben ik begonnen met mijn studie aan de School of Finance and Banking, een goede universiteit in Kigali. Omdat mijn wiskundekennis echter onvoldoende was, ben ik al snel overgestapt naar Mount Kenya University - Economie. Eind 2014 ben ik daar afgestudeerd. Een baan vinden bleek daarna best moeilijk. Ik heb ongeveer anderhalf jaar gesolliciteerd op tientallen functies, maar vaak zijn de banen al vergeven aan familie of vrienden en krijg je geen eerlijke kans.

Uiteindelijk kon ik in mei 2016 bij RwandAir, de luchtvaartmaatschappij van Rwanda, beginnen. RwandAir zocht 10 nieuwe medewerkers voor haar klantenservice. Uit de duizenden reacties werden er 120 geselecteerd op brief en examencijfers. Die 120 mensen kregen een interview, en daar was ik ook bij.

Ik had me daar uitstekend op voorbereid, zo wist ik alle vliegmaatschappijen die op Kigali vlogen en hoeveel vluchten per week aankwamen en vertrokken. Uiteindelijk was ik 1 van de 10 gelukkigen, kreeg ik een proeftijd van 3 maanden en daarna een vast contract.

Ik werk 6 dagen per week en verdien 200.000 Rwandese Francs per maand (ca. 200 euro). Ik hoop een aantal jaren bij RwandAir te blijven werken en promotie te maken. Daarna zie ik wel verder. Als je eenmaal ervaring hebt is het makkelijker om een baan te krijgen.

Ik woon tegenwoordig bij een tante in Kigali. Mijn moeder woont ook in Kigali, heeft een klein baantje op de King David Academy, maar haar huis is te klein om bij haar te wonen. In mijn vrije tijd zoek ik vaak mijn vriendinnen uit het tutorhuis op. Dan kletsen we samen en maken we plezier.

Dat ik gelukkig ben, een baan heb, voor mezelf kan zorgen en dat mijn toekomst er zonnig uitziet heb ik aan het Schoolfonds te danken.

De jongeren die we steunen

Juli 2017

Dit overzicht wordt een keer per jaar geactualiseerd

